

FYRa fyrar fyller 150 år

Harnäsudde, Fällholmen, Måseskär och Ystad

Ulla Hillberg



Harnäsudde Övre och huset med den gamla fyrlyktan på knuten.

Foto: Ulla Hillberg

Harnäsudde fyrplats som är belägen på udden väster om Sjötorp firades söndagen den 10 maj. Ur kulturhistorisk synpunkt är fyrmiljön värdefull med den gamla ladugården, fruktträdgården, stenmurarna, den välbevarade gamla fyrvaktarbostaden med den ursprungliga fyrlyktan på väggen och den Övre fyren med den i drift varande AGA-utrustningen från 1937. Harnäs Intresseförening som är ägare till f.d. fyrvaktarbostället var värdar. Ordförande Esbjörn Hillberg höll tal och minnestavlan skruvades fast på bostadens vägg och vi hurrade för fyren. Lennart Högstedt och Bosse Björk i Mariestads Fyrsällskap uppvaktade med en vacker lykta. Ordförande i föreningen Tony Andersson de la Rosée

tackade för gåvan och alla som kommit för att medverka i firandet.



Lennart Högstedt och Bosse Björk överlämnar Mariestads Fyrsällskaps födelsedagspresent till Harnäsudde.

Foto: Ulla Hillberg



Fällholmens Övre fyr.

Foto: Ulla Hillberg

Lördag 1 augusti gick båtar ut från Otterbäcken ut till ön **Stora Fällholmen**. Vänerns Seglationsstyrelse var ägare till denna vackra fyrmiljö med uthuslänga byggd av huggen gråsten med skiffertak, muromgärdade små odlingslotter, en jordkällare och två ensfyror. Fyrbostaden underhålls av Amnehärads Båtklubb som var värdar för dagens festligheter. Vädret var strålande och många båtar låg i hamnen för att vara med att fira. Man kunde gå en tipspromenad i den vackra skogen och vinna fina priser och sedan äta korb med bröd. Även här höll Esbjörn Hillberg tal, minnestavlan skruvades fast på väggen till fyrvaktarbostaden och vi hurrade för fyren och utbringade en skål i champis. Bosse Björk i Mariestads Fyrsällskap uppvaktade med en lykta och värdeklubbens ordförande Roben Persner tackade alla.



Måseskärs gamla fyr återtänd 1 augusti och en vecka framåt. Foto: Ulla Hillberg

Söndag den 2 augusti gick det båtar i skytteltrafik ut till ön **Måseskär**. Firandet sammanföll med Västerhavsveckan vilket medförde att man kunde få guidade turer om öns natur och djurliv. Den gamla fyren var dessutom tänd hela veckan. Fyren var öppen för visning och i fyrmuseet kunde man se gamla bilder och läsa om händelser från förr. Ordförande i Stiftelsen Måseskär Björn Aschan berättade om fyren, Måseskärsvisan sjöngs av fem kvinnor varav två systrar hade bott som barn på Måseskär. Ordförande Esbjörn Hillberg höll tal och minnestavlan skruvades fast på dörren till den gamla fyren och även här ett fyrfaldigt hurra.



Många passade på att besöka Måseskärs fyrplats. Foto: Rolf Allan Håkansson



Lördag 8 augusti fyllde **Ystad Inre/Yttre fyr** 150 år. Fyren är ritad av Heidenstam. Hela hamnen var en festplats med besök av militärbåtar från de nordiska länderna. Dagen till ära var fyren nymålade och lyste röd och vit i det vackra vädret. Ystads kommun är numera ägare till fyren. Ordförande i Sjöhistoriska föreningen i Ystad Fleming Eklund hälsade alla välkomna. Marinens musikkår spelade som inledning varpå kommunalrådets ordförande Kaj Jönsson höll tal. Esbjörn Hillberg berättade om fyren och minnestavlan skruvades fast i plåten på fyren med ett fyrfaldigt hurra.

Ystads 150-åriga fyr i all sin nymålade prakt.

Foto: Leif Elsby



Marinens musikkår gjorde sitt bästa för att förgylla Ystadsfyrens 150-årsfirande.

Foto: Ulla Hillberg