

# Eckerö lykta vid Mollösund

Martin Hultgren



Eckerö fyr på plats utanför Mollösund.

Foto: Glasnegativ, Bohusläns museum

Fyren på Eckerö vid Kråkfjorden söder om inloppet till Mollösund uppsattes 1888. Det var en fyr med en lins av 6:e ordningen som skulle ses till vid jämna tillfällen av fyrvaktaren som bodde i Mollösund i eget hus. Den stod intill segelleden och var från början en gasoljefyr men redan 1889 ändrades den om till fotogenfyr. Den hölls tänd större delen av året med ett uppehåll, som varierade något under årens gång, mitt i sommaren. Fyren utgjordes av ett vitt fyrhus av trä på en bock av stockar med en lykta på hörnet. Fram till 1895 visade den vitt och rött växelsken och därefter grönt klippsken, omfattande grundet Fjordbåden (dial. Fjolebön el. Skallebön), och i övriga riktningar vitt klippsken.

Klippsken eller klippljus innebar att ljus- och mörkertiderna var lika långa.

1915, insattes *Aga-ljus*, och i det sammanhanget blev det gröna ljuset blixtsken, en blyxt var tredje sekund, men det vita ljuset fortsatte att vara klippsken.

Från 1920 har fyren ingen egen väktare utan personal från Erholmens gasstation såg till den.

Av mollösundsborna kallades fyren på Eckerö för Eckerö lykta eller Ottos lykta. Det senare namnet kom av den andre fyrvaktaren i ordningen, Martin Ottosson Tärnberg.

Fyren fanns kvar 1931 men är borta ur listorna 1932. Då hade hela byggnadskonstruktionen inköpts av en man vid namn Ture Bonander som lät flytta den till S:t Eriks park i Marstrand. Bonander hade även köpt in och flyttat ett båtsmanstorp från Tjörn till parken. Fyren, som nu enbart var en prydnad, och torpet tillhörde Marstrands hem-



Eventuellt linsen från Eckerö fyr. Linsen är nu i Marstrands Hembygdsförenings ägo.



*Platsen för Eckerö lykta.*

Foto: Martin Hultgren

bygdsförening. Eckerö lykta med bock och fyrhus fanns kvar i Marstrand åtminstone in på 1960-talet. Bristande/inget underhåll gjorde dock att allt till slut revs. Marstrands hembygdsförening äger en lins med prismor som eventuellt kommer från fyren.



*Eckerö kummel högst upp på Eckerö.*

Foto: Martin Hultgren

På Eckerö fanns och finns fortfarande ett kummel. Detta står högst uppe på ön och bör med tanke på placeringen ha funnits redan före fyrens tillkomst. Närmare stranden står ännu år 2013 rostiga järn upp som utgjorde stöd för fundamentet till Eckerö lykta.



*Gustaf Olsson (1834-1916) den förste fyrvaktaren av Eckerö lykta under perioden 1888-1905. Ursprungligen var Gustaf Olsson sjökaptan och blev småningom också redare (segelfartyg). "Waktaren af Eckeröns ledfy" blev sedan hans titel.*



*Martin Ottosson Tärnberg (1855-1928) var Eckerös andra och sista fyrvaktare under tiden 1905-1920. Efter 1920 tog personal från Erholmens gasstation över skötseln. Martin var kronolots på Grönskären fram till 1903 då lotsstationen drogs in.*